

## News Magazine of the Grand Bailiwick of the Netherlands

- *All about the big world we live in -*  
*Exclusive News from the Grand Bailiwick of the Netherlands*

### Pelgrimage 2021 and Grand Magistral Council

9 April tot 11 April

Wees welkom om samen de Pelgrimage te beleven in Tsjechië, Velehrad. Een van de belangrijke pelgrimage plaatsen in Moravia. Waar ruim 800 jaar geleden de eerste twee Cisterciënzers zich vestigden door daar hun klooster op te bouwen. Tsjechië, Velehrad: Een omgeving met veel historie.

De pelgrimage wordt **7 april** voorafgegaan door de International Academic meeting waar iedereen die geïnteresseerd is in de Geschiedenis van de Orde van harte welkom is.

Voor de Head of Jurisdictions is op **8 April** de Head of Jurisdiction-, de hospitaller- / en de Spiritual Advisory Council meeting.



*klooster van Velehrad*

Jaargang 2020, nummer 01

Datum: 2020 03

#### Speciale links

- \* [www.st-lazarus.net](http://www.st-lazarus.net)
- \* [www.saintlazarus.nl](http://www.saintlazarus.nl)
- \* [www.helpbewust.nl](http://www.helpbewust.nl)
- \* [www.anbi.nl](http://www.anbi.nl)
- \* [www.belastingdienst.nl](http://www.belastingdienst.nl)
- \* [www.facebook.com/OSLJ.Nederland/](https://www.facebook.com/OSLJ.Nederland/)

#### Redactie

Bernard Grothues;  
Herma Wijers;

#### Lay-out

Herma Wijers

#### Bijdrage van:

Marny Gilluly  
Klaus Dieter Herbst  
Norman Rose  
Klaus Buhl  
Herma Wijers  
Bernard Grothues  
Ineke Koop-Pastoor  
Hans de Boo  
Harme. J. Wreijts



Auteur: Herma Wijers

## De Bailiff aan het woord

De lente is begonnen, wij merken het aan de temperatuur, aan het lengen van de dagen. Het geel van de narcissen en de forsythia kleuren onze tuinen en straten.

En dan is het Goede Vrijdag, de dag van de kruisiging van Jezus. Het opvallende van deze kruisiging is dat Jezus vooraf over Zijn dood spreekt. Voor die tijd heel bijzonder zeker gezien de bewuste keus die is gemaakt. Een keuze die nodig was, nodig om de gebrokenheid en de zonde (liefdevol samen leven) van de wereld te dragen.

De kruisiging laat zien dat dit de manier is om de relatie tussen God en de mens te herstellen, op die wijze wil God in goede relatie met mensen samen leven.

De opstanding na drie dagen zegt ons dat er leven na de dood is en dat Jezus die weg heeft geopend naar een ander nieuw leven na dit leven. Pasen betekent opnieuw kunnen beginnen en leren te leven zoals het is bedoeld. God geeft een nieuwe toekomst, gelovend en zoekend in samen leven.

In deze tijd van beperkingen en veranderingen als gevolg van het covid-19 virus kan geloof houvast bieden, steun in het zorgen voor elkaar en in vertrouwen. Vertrouwen dat er toekomst is, een toekomst waaraan wij zelf zinvolle invulling mogen en kunnen geven.

Laten wij dat samen doen, samen vooruit in verbondenheid.

In samen leven ligt de kracht van geloof en van liefde.

Samen op weg naar Pasen, wens ik u al het goede,

Atavis et Armis.





Wij leven intens mee met de Grootmeester Emeritus Don Francisco de Paula de Borbón, VI Duke of Seville, zijn zoon de huidige Grootmeester Don Francisco von Hardenberg, zijn dochter Olivia Borbón en overige familie en wensen hen, in deze bijzondere tijden heel veel sterkte met het verlies van hun dierbaren.

H.E. Mrs. Christina Elena de Borbón von Hardenberg, drager van het Grand Cross of Justice is overleden op 13 februari 2020, zij is 44 jaar geworden.

H.E. Beatrice von Hardenberg, Countess Von Hardenberg en Prinses zu Fürstenberg is overleden op 14 Maart 2020, zij is 72 jaar geworden



Cristina de Borbón (left) and her mother, Beatriz, photographed in 2004.



Wij spreken ons medeleven uit naar de kinderen van H.E. Christa Irene Prinses zu Lippe, geboren von Arnim, Grootkruisdragster en Bailiff emeritus van de Duitse Jurisdictie.

2 Juli 1923 - 20 Februari 2020

De prinses heeft afscheid genomen met  
“ Herr Gott, Ich danke dir für mein Behütetes leben”.



Onze Bailiff heeft de afscheidsdienst in de Kloosterkerk van Heisterbach samen met o.a. de Bailiff van Duitsland Dr. Clemens Stroetman bijgewoond. De dienst werd geleid door dominee Klaus Buhl,





Auteur: Herma Wijers



## Nieuws van de Commanderijen



In de Algemene ledenvergadering onlangs gehouden in Februari zijn de laatste actuele berichten gedeeld met elkaar.

Belangrijkste nieuws is dat wij met elkaar hebben afgesproken om als Commanderijen zoveel mogelijk samen te ondernemen en samen te werken.

De bijeenkomst van 28 april in Amstelveen is vanwege het COVID-19 virus komen te vervallen.

### Planning de komende periode:

Indien er een bijeenkomst gaat plaats vinden gebeurt dit digitaal bij oproeping door de Commanders en voor het Kapittel bij oproeping door de Bailiff.

**Vigil en Investituur** worden, onder voorbehoud, gehouden op vrijdag 11 en zaterdag 12 september in Deurne, hou uw agenda daarvoor vrij!

De 2<sup>e</sup> **algemene ledenvergadering** in 2020 is gepland op zaterdag 14 november, noteer deze datum in uw agenda!.

## Lazarusdagen van 25 tot en met 27 september 2020 in Klöster Münster Heilsbronn



Münster Heilsbronn in Frankenland, nabij de oude keizerlijke stad Neurenberg is al sinds de voormalige Bailiff en de onlangs overleden Prinzessin Christa zur Lippe, de vaste plaats voor Vigil en Investituur. In het ernaast gelegen kloosterhotel is er gelegenheid voor overnachting en diner. De vergaderingen van het Kapittel en de

vergaderingen, bijeenkomsten van de leden van alle Commanderijen tezamen, vinden plaats in het het Religieus Educatief Centrum van het klooster waar directeur en dominee Klaus Buhl, lid van de Orde, prachtig werk verricht. Een plek met bijzondere sfeer van nabijheid en kwaliteit, waarin de Orde zich altijd comfortabel en thuis voelt.

**Bijzonder** is dit keer is dat aartsbisschop Michele Penissi, de Kerkelijke Groot-Prior van de Orde, mede ter ere van de vertrekkende Bailiff, naar Heilsbronn komt, om samen met de daar verzamelde congregatie in een plechtige oecumenisch Investituur en Vigil voor te gaan. Leden van de GMC en enkele Head of Jurisdicties hebben zich al aangemeld.







**Auteur:** Ineke Koop-Pastoor

## Stichting Ambulance Wens

Als vrijwilliger werk ik sinds 2010 voor deze stichting en stel me een dag per week hiervoor beschikbaar. Een dag kan 's morgens om 6 à 7 uur beginnen en 's avonds om 10 uur eindigen of later, maar het komt weleens voor dat ik na 6 à 7 uur weer thuis ben.

### Hoe is deze stichting ontstaan.

Kees Veldboer, de huidige directeur, was ambulancechauffeur en tijdens zijn dienst moest hij een man (Mario) voor onderzoek naar een ziekenhuis in Rotterdam brengen. Aldaar aangekomen konden ze er niet terecht en moesten enkele uren wachten. Kees vroeg Mario of hij nog ergens met hem langs kon rijden en omdat Mario zijn hele leven in de haven had gewerkt, werd dat het doel. De blijdschap van deze terminale patiënt om nog eens de haven te zien, bracht Kees op het idee hem in het weekend met een geleende ambulance (van zijn baas) per brancard op een boot door de haven te laten varen. Dit was de allereerste patiënt. In eerste instantie werd de ambulance geleend, maar toen de stichting was opgericht en de donaties binnenkwamen werd ook de eerste ambulance gekocht. Kees ging fulltime voor de SAW werken, nu 12,5 jaar geleden. Inmiddels zijn er 6 ambulances en een loods, waarin de ambulances gestald worden en waar ook het kantoor gevestigd is. Dat is in Rotterdam/Albrandswaard

Elke patiënt, die met een wens meegaat krijgt een beertje, Mario genoemd naar de allereerste patiënt.

De stichting zet zich in voor terminale, niet mobiele patiënten, die om een wens te vervullen een ambulance nodig hebben.

Een wens kan bestaan uit:

- nog één keer de zee zien en in een rolstoel over het strand rijden
- een laatste keer naar huis
- naar de begrafenis/crematie van een dierbare
- een voetbalwedstrijd bijwonen
- een musical, waar ze al lang naar toe wilden
- op ziekenbezoek bij een dierbare
- afscheid nemen van de hond
- het nieuwe huis van een kind bewonderen
- naar de dierentuin met (klein)kinderen
- een pasgeboren kleinkind bezoeken
- naar de Mont Ventoux met een ALS patiënt, waar zij/hij meemaakt hoe de berg op en af gefietst wordt om geld op te halen en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Voor de wensvrager is dit kosteloos en daarom voor iedereen mogelijk. Via de website kan de familie of een verzorgende in het hospice of ziekenhuis een aanvraag indienen.

Zo nodig kan een wens binnen een paar uur geregeld zijn. De wens wordt in de meeste gevallen zo snel mogelijk vervuld. De patiënt is immers terminaal. De wensen worden meestal binnen Nederland gerealiseerd, maar ook naar landen binnen Europa.





Vervolg van blad 5 stichting Ambulance Wens



De 6 ambulances zijn patiëntvriendelijk ingericht. De matras op de brancard is van traag schuim en het dekbed ziet er gezellig uit. Hulpmiddelen liggen in de kasten en niet zichtbaar voor de inzittenden. Naast de brancard staan twee stoeltjes voor de familie of voor de verpleegkundige, dit afhankelijk van de situatie rondom de patiënt.

### Financieel

Er is geen subsidie van overheden, noch van de regering, noch van de gemeente. Ambulances kosten kaal ongeveer 80.000 euro. Dan komen de kosten van inrichting, onderhoud, het rijden, waskosten etc. erbij. Het gebouw, waarin de ambulances geparkeerd staan. De directeur, Kees Veldboer heeft salaris evenals de kantoormedewerker en eventuele invallers. Dit alles wordt bekostigd uit donaties van particulieren en ook enkele bedrijven.

### Vrijwilligers

De stichting kan beschikken over 240 vrijwilligers. Dit zijn verpleegkundigen, verzorgenden en chauffeurs. Jaarlijks moet iedereen een dag bijscholing volgen. Dit is een verplichting en wordt door Kees geregeld.

### Privacy

Voor de foto's, die door ons gemaakt worden en op de site van de stichting worden geplaatst of anders gebruikt is schriftelijke toestemming nodig van de patiënt

### Verhalen

Op de site van de stichting, [www.ambulancewens.nl](http://www.ambulancewens.nl), kunt u verhalen lezen over verschillende wensen, die familie van de patiënt naar de SAW stuurde.

### Persoonlijk

Ik heb de SAW leren kennen in 2009 toen Kees Veldboer op uitnodiging van onze Commanderie Sint Willibrord iets over zijn Stichting kwam vertellen. Als verpleegkundige sprak het werk van de SAW mij enorm aan en solliciteerde ik naar deze vrijwilligersbaan om patiënten te begeleiden tijdens hun uitje. In deze jaren heb ik gezien wat het voor de patiënt en de familie betekent om een laatste wens vervuld te krijgen. Tijdens huiskamerbijeenkomsten deed ik regelmatig verslag.





Boven: Een honderdjarige mevrouw wilde nog een laatste keer naar de paarden.

Rechts: Een oma bezoekt haar zoon en schoondochter en de drie dagen oude tweeling in een ander ziekenhuis dan waar zij zelf verpleegd wordt.

Ineke Koop-Pastoor rechts op beide foto's aan het werk als vrijwilliger.

Auteur: herma wijers

## Internationaal Nieuws

### Covid-19

Wij ontvangen veel berichten over "corona"-virus die gaan over adviezen, mogelijkheden, etc. Niet alle berichten, hoe goed bedoeld ook, sturen wij door. Wij vinden het belangrijk om informatie en communicatie m.b.t. dit onderwerp helder te houden. En dat betekent voor ons om de richtlijnen van het RIVM en onze minister President te volgen.

Alle andere informatie ter bemoediging en ter ondersteuning van onze Geestelijke beschermheer, onze Grootmeester en onze naaste burens worden aan u doorgestuurd door onze PR Officer.

### International Grand Bailiwick

Wellicht bekend bij u. Het is geen echte Jurisdictie, omdat het niet land gebonden is en een plaats is waar leden terecht kunnen, als zij niet verbonden kunnen zijn aan een land en toestemming hebben gekregen van de Grand Chancellor om zich aan te sluiten. Groot Commandeur emeritus Ronald Hendriks is na zijn terugtreding als Groot Commandeur voorzitter geworden van deze groep leden. Na het overlijden van Chevalier Hendriks heeft de Orde, in overleg met de vicevoorzitter Chevalier Don Scheers, besloten om de IGB formeel van "in Gremio Religionis" om te zetten naar een Grand Bailiwick. Deze omzetting heeft als gevolg, dat de vicevoorzitter bevorderd is tot Bailiff van de Internationale Grand Bailiwick.

**Wij feliciteren Confrère Don Scheers met deze benoeming.**





## Charity internationaal

**Flagship project** - information from Marny Gilluly, Grand Chancellor en bewerkt door Herma Wijers -

Het Flagship project "Saint Louis Hospitaal in Jerusalem" wordt (naast de eigen projecten) al enige jaren met een geldelijke bijdrage, gesponsord. Het project is met ingang van 2020, na overleg in de GMC beëindigd.

Na het vertrek van ons aanspreekpunt zuster Monika Duellmann in 2019 is de communicatie onduidelijker en moeilijker. Is er onduidelijkheid over het gebruik van de bankrekening voor donaties, is er geen financieel transparantie en is onduidelijk waar gelden van de Orde aan besteed gaan worden.

Kortom voor de Grand Hospitaller en de GMC reden genoeg om dit project stop te zetten. Met het stopzetten van dit project gaat het Flagship project over naar het 2<sup>e</sup> doel op de lijst (gebaseerd op de voorkeuren van Jurisdicties). Dit is de St. Anne School in Riyak, Libanon.

De Hereditary Commanderie of Rurich is de oorspronkelijke initiatiefnemer sinds 2015 van dit project

Graaf Benedikt von Dürckheim bezoekt met regelmaat de school die aan de noordgrens ligt van Libanon met Syrië en gevestigd is in een oude Franse Luchtmachtbasis. Onze Duitse medebroeders en zusters hebben de bouw van de buitengangen, de aluminium kozijnen, badkamers en de bouw van de keuken gefinancierd. Het zijn vooral de kinderen uit de vluchtelingenkampen die de school bezoeken.

De school staat onder toezicht van de Orthodoxe Kerk, de Kerk heeft voldoende geld voor de voeding van de kinderen en de leraren maar niet voor renovatie en onderhoud van de school.

Graaf Dürckheim garandeert financiële transparantie voor, tijdens en na gedane donaties.



Op de foto van links naar rechts: Graaf Benedikt Dürckheim, Don Francisco Duke de Seville en Grand Master emeritus en





**Auteur:**

Klaus Dieter Herbst, vertaling Bernard Grothues

**Dr. Clemens Stroetmann GCLJ  
gaat met emeritaat**

In september 2020 en in maart 2021 vinden twee (onder voorbehoud van wijzigingen) grote evenementen plaats bij onze burens, de Großballei Duitsland. Na meer dan 30 jaar actief werkzaam te zijn geweest voor de Lazarus Orde, eerst als Justitair en Tresorier van de Großballei en sinds 2012 als Bailiff en Chancellor, ontvingen wij van onze Ordebroeder Chev. Clemens Stroetmann GCLJ bericht, dat hij per september 2020 met emeritaat gaat.

Het Kapittel heeft zijn wens met grote weemoed aanvaard. Dr. Clemens Stroetmann, voormalig staatssecretaris ministerie van milieu en in het dagelijks leven Juriſt, is een van de grote animatoren van de Orde in Duitsland geweest. Zijn naam zal niet vlug vergeten worden en zijn acties zullen altijd een stimulans en een uitdaging zijn voor iedereen die zijn voetsporen gaan treden.

Zijn onvermoeibare inzet voor de Orde, zijn inzichten, zijn toekomstgericht leiderschap en zijn prestige in de Internationale Orde zijn kenmerken, die altijd een model zullen blijven voor verdere acties. waarbij we ook de oprichting van de Duitse Lazarus Foundation als zijtak van de Orde tot zijn initiatief mogen rekenen.

wij danken Clemens voor zijn inzet en betrokkenheid en de behaalde resultaten en spreken ons vertrouwen uit dat zijn opvolger Ingo de ingeslagen weg gaat, de voetsporen van Clemens gaat volgen.

**Chevalier Prof. Dr. Ingo Reichard KLJ**

**In de Vredeskerk van kasteel Sanssouci** in Potsdam zal de toekomstige Bailiff van de Großballei in maart 2021 plechtig ingewijd worden. Het kapittel van de Großballei Duitsland zal onze Grand Chancellor vragen om aan onze broeder Chevalier Prof. Dr. Ingo Reichard KLJ deze taak toe te vertrouwen. De taken van Bailiff en Chancellor zullen in de toekomst opnieuw verdeeld worden en er zal nog een tweede Chancellor gekozen moeten worden.

Dr. Ingo Reichard is professor en voormalig decaan van de faculteit rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Bielefeld en heeft zich door zijn uitgebreide juridische ervaring zeer verdienstelijk gemaakt om samen met andere Ordeleden een nieuw Statuut voor de Großballei Duitsland te herzien en te herschikken.





### Vervolg van

Dr. Clemens Stroetmann GCLJ gaat met emeritaat en Chevalier Prof. Dr. Ingo Reichard KLJ treedt in zijn voetsporen



Er is voor Potsdam, bij Berlijn, en de Friedenskirche van kasteel Sanssouci gekozen omdat in 2007 de toenmalige Norwich Group onder Earl Ferrer, Bernhard Barton en Clemens Stroetmann de toetreding en daarmee de terugkeer naar de Orde voorbereidde. Potsdam een plaats met een van onze beste religieuze herinneringen. Het was hier waar in 2009 meer dan 230 broeders en zusters uit 19 jurisdicties bijeen Grootmeester Don Carlos Gereda de Borbón en de toenmalige

beschermer Zijne zaligheid Gregorius III Laham rond de hereniging van Grand Bailiwick en Grand Priory, die in 2012 werd voltooid. Potsdam is een plaats met een grote Pruisische traditie waar belangrijke besluiten in de Duitse Orde van Lazarus zijn genomen.

De Grand Bailiwick Duitsland heeft contact met de Grootmeester om bij deze installatie in deze historische plaats aanwezig te zijn samen met onze huidige spirituele beschermer Zijne Zaligheid Youssef Absi I en naar gehoopt wordt vele andere Ordebroeders en -zusters van heinde en verre.

Bericht van IPRCC - Normen Rose - Vertaling Herma Wijers

### Uw medewerking wordt gevraagd

Het gaat om het verzamelen van kledingaccessoires die de Orde van Sint Lazarus in de loop van de tijd heeft gebruikt en om gedenkstukken van de Orde van Sint Lazarus. **Het doel is** om een historische catalogus op te stellen over beide onderwerpen. Hulp van de verschillende Jurisdicties is hierbij nodig en worden gevraagd om foto's of artefacten in te sturen met relevante aantekeningen van alle kledingaccessoires en herdenkingsitems die ze in het verleden beschikbaar hebben gesteld of momenteel beschikbaar hebben.

Het project wordt uitgevoerd door researcher Ms. Elisabeth Cassar met ondersteuning van Chevalier Charles Savona-Ventura, Grand Archivist & Historian of the Order.

Denkt u een bijdrage te kunnen leveren stuur dan een email naar [info@saintlazarus.nl](mailto:info@saintlazarus.nl).

In de email kunt u aangeven waar uw bijdrage uit kan bestaan,

**nog geen** foto's of documenten sturen s.v.p.

Ingekomen e-mails met dit onderwerp worden besproken met onze Archivaris Bernard Grothues, Heraldicus Hans de Boo en onze Chancellor Dominique Rijnbout. Op basis daarvan wordt besloten welke bijdragen geschikt zijn om aan te leveren en uiteraard krijgt iedereen die een mail hierover ingezonden heeft daarover een bericht terug.





**Auteur:** Heraldicus Hans de Boo

## Levende Heraldiek

Onze heraldicus Hans de Boo levert regelmatig een bijdrage over de heraldiek binnen de Orde. Zijn bijdragen worden verspreid over verschillende News Magazine. Vandaag gaat het over

### De Ambtsketen



Collar of Office

De Collar of Office is de officiële ambtsketen van bepaalde ambtsdragers en geen onderscheiding voor verdienste.

Hij wordt gedragen door de Groot Commandeur, de Coadjutor, de Groot Kanselier, hoofden van jurisdicties vanaf de rang van Prior of Bailiff of hoger, kanseliers van een jurisdictie, commandeurs van sub-jurisdicties, erfelijk commandeurs of grootcommandeurs en andere gespecificeerde officieren emeriti.

Officieren lager in rang dan de functie van hoofd van een jurisdictie dragen de ambtsketen zolang men in functie is.

Hogere functionarissen, emeriti mogen de ambtsketen blijven dragen als zij langer dan 5 jaar in functie zijn geweest of met toestemming van de Grootmeester nadat men de functie heeft neergelegd.

De bovengenoemde bepalingen gelden voor het daadwerkelijk dragen van de ambtsketen.

Heraldiek volgt de praktijk, dat wil zeggen dat degenen die de ambtsketen mogen dragen, de keten ook rond hun wapenschild mogen hangen. De ambtsketen moet er dan ook weer af als men de functie neerlegt als boven.

Omdat officieren beneden de rang van hoofd van een jurisdictie na het vervullen van hun functie de keten weer af moeten leggen, stelt de Grand Officer of Arms voor het heraldisch voeren van de ambtsketen te beperken tot hen die hem levenslang mogen dragen.

Als Bailiwick Herald zou ik het heraldisch gebruik willen beperken tot de Bailiff.





Bericht van Pharrer Klaus Buhl, Jurisdiction Germany

## Kraft und Liebe

Vor wenigen Wochen konnten wir noch sehr schöne Tage im Kloster Heilsbronn verbringen. Freilich überschattet vom Heimgang unserer Großkreuzdame Christa Prinzessin zur Lippe. Eine bewundernswerte Persönlichkeit, die bereits als junge Frau all den Besitz ihrer Familie in Kitscher aufgeben musste und in einer Nacht und Nebel Aktion ihre Familie in den Westen rettete. Der wirtschaftliche Zusammenbruch als Folge des zweiten Weltkrieges lähmte sie aber nicht, sondern spornte sie zu neuem Schaffensdrang an. Sich durchbeißen, heiraten, neuem Leben zum Durchbruch verhelfen, ja nicht resignieren. All das im gelebten Bewusstsein, von dem getragen zu sein, der uns Kraft, Liebe und Besonnenheit für den Gang durch dieses Leben mitgegeben hat. Auch wenn wir das im bequemen Alltag manchmal vergessen. Wo doch alles so geordnet, überschaubar und liberal funktioniert.

Spätestens jetzt ahnen Sie, worauf ich hinaus will.

Ja, plötzlich bekommen diese Mut mach-Zusagen des Apostel Paulus eine ganz neue Alltagsrelevanz. Nicht nur im Rückblick auf ein sinnerfülltes Leben, sondern in der Vorausschau für die nächsten Tage und Wochen. Wir alle wissen im Moment nicht, worauf wir da noch zulaufen:

- Was geht noch, was geht nicht mehr?
- Beuteln uns mehr die eingeschränkten Sozialkontakte oder eher die wirtschaftlichen Auswirkungen?
- Schlimmstenfalls eine Kombination unterschiedlichster Komponenten?



Meiner Frau und mir fehlen im Moment am meisten die Kontakte zu unserem neunmonatigem Enkel Samuel. Auch Videoübertragungen können die Sehnsucht nach Berührung und direktem Augenkontakt nicht stillen. Wir fiebern der Zeit entgegen, wo wir ihn wieder auf den Arm nehmen und ihm ein kleines Stück Mango in den Mund schieben können.

### Kraft – Liebe – Besonnenheit

**sind angesagt und oh Wunder sind uns von Gott in die Wiege gelegt!**

**Behauptet zumindest der Apostel Paulus – und da will ich ihm gerne glauben.**

Einige von Ihnen / von Euch haben es schon mitbekommen, dass es im Internet unterschiedliche Gottesdienst- und Andachtsangebote gibt. Auch auf der Homepage vom RPZ finden sie unter „Aktuelles – Morgengruß in Corona-Zeiten“ gesprochene Kurzandachten meiner Kollegin Pfarrerin Catharina Kemnitzer. Hören Sie doch einfach mal rein.

**Behüt Sie, behüt Dich Gott,**

**Bis zu unserem Wiedersehen in der Neuen Abtei**

Ihr/euer Klaus Buhl,







Auteur: harme.j.wreijts

### Lente,

Een mooie dag en nog steeds de vrijheid om te gaan, de natuur in, zoekend naar rust en stilte. Rust en stilte, waar zoek je naar, wat verwacht je ervan, welke betekenis heeft het voor je?

In stilte zonder woorden alle zintuigen gebruikend, luisterend naar de geluiden van de lente. Onder de indruk raken van de nijvere arbeid van vogels, zichtbaar druk in de weer met de bouw van een nieuw onderkomen of de zorg voor voldoende voedsel.

Een zorgplicht waarvan de lat hoog ligt en onvoorwaardelijk is, bijzonder en mooi om te zien. Net als de boomtakken, ogenschijnlijk dood en van binnen een en al leven, druk doende om knoppen te vormen voor het blad dat later in het seizoen schaduw en bescherming gaat bieden aan mens en dier. Het gras is hernieuwd blij met de toenemende temperatuur en deze blijdschap zie je terug in de enthousiaste groei. Het water in de beken schittert en lacht in de vroege zonneshijn. De lelies van dalen kruipen voorzichtig uit de ogenschijnlijk droge en dode grond, reikend naar het licht.

Er wordt hard gewerkt, je hoort het aan de geluiden, aan het geritsel.

Rust en stilte het is maar hoe je het ziet.

Een ding is zeker en voor allen gelijk:

“de lente komt eraan, begin van nieuw leven”.



Auteur: herma wijers

### Stille week

De stille week voor Pasen krijgt in deze bijzondere tijd voor velen een andere betekenis. De wereld om ons heen is al zoveel stiller geworden. Tijd wordt anders ingevuld en gedachten krijgen andere vormen en andere beelden. Stille week, bezinning en op weg naar een nieuw begin, nieuw leven.

Dat is wat er nu gebeurt, ieder op een eigen manier maakt een nieuw begin. Opeens bemerken wij weer de solidariteit, het zorgen voor en met elkaar. Is er sprake van christen zijn in de zin van omzien naar elkaar.

Is het genoeg om ons te realiseren dat wij aan het begin staan van een nieuwe dimensie? Realiseren wij ons dat wij vol moeten houden en dat het leven hierna definitief anders zal zijn.

Stille week, bezinning, op weg naar een nieuw begin en een nieuw leven. Ik wens u goede Paasdagen en al het goede voor de komende periode.



“Ik ben niet dood, ik leef”





Bron Volkskrant 25 01 2020

## Niemand is te oud voor Social Media

Senioren met ambities beginnen gewoon op Instagram. ©Valery Matytsin/TASS  
Opa en oma hebben sociale media ontdekt.

Het aantal 65-plussers met WhatsApp, Twitter of Facebook is in vijf jaar tijd ongeveer verdubbeld, blijkt uit onderzoek van het CBS. "Maar ze zien niet altijd de risico's, zoals online fraude."

In het nieuwste onderzoek naar ict-gebruik door huishoudens in 2019 constateren de CBS-onderzoekers een forse online inhaalslag door senioren. Vooral in de leeftijdscategorie 65 tot 75 jaar is de stijging enorm: in 2014 was 40 procent actief op sociale media, in 2019 was dat al 76 procent.

En vier op de tien 75-plussers whatsappen, facebooken of twitteren tegenwoordig, dat percentage lag in 2014 nog op 13 procent. Het uitwisselen van berichten via diensten als WhatsApp is daarbij het populairst.

Harry van Deelen (70) uit Druten snapt de toename onder leeftijdsgenoten wel. Zelf is hij al een online 'veteraan': op zijn 53ste stopte hij met werken en stortte hij zich op computers, tablets en sociale media: "Het is zo makkelijk om alles te volgen, je netwerk te onderhouden, activiteiten te delen. Ik heb WhatsApp, Facebook en drie verschillende Twitteraccounts. Je moet sommige zaken wel gescheiden houden hè."

### Wereld wordt groter

Inmiddels maakt hij leeftijdsgenoten online wegwijs met de Senior Digi Club waarin hij zeer actief is. "Laatst belde een vrouw van 94. Ze zegt: 'Harry, ik lees van alles over tablets en zo, wat is dat?'"

Ik zeg: nou mevrouw, dat heeft niks met medicijnen te maken, dat is een apparaat waar veel mee kan. Ik nodigde haar uit bij de Digi Club en nu kan ze facetimen met haar kinderen en kleinkinderen. Haar wereld is daarmee zo veel groter geworden." Maar er zijn ook risico's, waarschuwt ouderenbond KBO-PCOB. "Ouderen zien niet altijd het gevaar van online activiteiten. Denk aan internetfraude. Het komt nogal eens voor dat via Facebook of WhatsApp oplichters zich voordoen als familie en om geld vragen," zegt een woordvoerder.

Zo is de schade door WhatsApp-fraude aanzienlijk gestegen: in 2019 ging het om ruim 1 miljoen euro, meldde de Fraudehelpdesk vorige week, in 2018 was dat nog 260.000 euro.

### Sociale controle

De ouderenbond heeft daarom 'tabletcoaches'. "Het zijn ouderen die anderen helpen om ze vaardiger te maken. Op zich is het positief dat ouderen vaker online zijn. Contacten gaan makkelijker, ze blijven op de hoogte van het nieuws en je kunt ook zien wanneer iemand voor het laatst online was, die sociale controle functie is er ook."

Van Deelen: "Dat is mooi. Laatst nog, een vrouw van 83 had griep. Ze stuurde een appje in de groep: 'Gaat er nog iemand naar de supermarkt?' Zo krijg je makkelijk hulp." Al moeten de ouderen uitkijken dat ze de jeugd niet uit het digitale oog verliezen: terwijl senioren massaal op Facebook zitten, kiezen jongeren veel vaker voor Instagram, merkt ook Van Deelen. "Die zaten eerst ook op Facebook, totdat ze merkten dat die opa's en oma's ook steeds in de gaten hielden wat zij allemaal deden... Of ik zelf aan Instagram ga beginnen? Misschien ooit, maar ik heb nu al bijna een dagtaak aan mijn eigen vrijwilligerswerk en andere sociale media."





## Van de Bailiff

In de Internationale Newsletter van april heeft een kort artikel gestaan over een Charity project van onze Jurisdicctie.

Dit project "huifbed-rijden " voor (ernstig) meervoudig beperkte kinderen en volwassenen is een initiatief van Stichting Help Bewust. De Stichting is bij u bekend, zij heeft bijvoorbeeld in het verleden geld ingezameld om het project "schoolgeld voor Rwanda" te ondersteunen.

De vraag om een bijdrage te leveren kwam voorafgaand aan de uitgave van genoemde internationale Newsletter. Belangrijk was dat er een duidelijk en goed projectplan aanwezig is en digitale informatie.

Ik heb, na advies gevraagd te hebben aan de leden van het Kapittel en aan de PR Officers, besloten om dit project aan te melden voor publicatie. Op deze wijze komt onze Jurisdicctie onder de aandacht van anderen.

**Het betekent** echter ook dat wij als Nederlandse Jurisdicctie een bijdrage aan dit project moeten geven. Kijkend naar de doelen die de Stichting heeft, is de uitdaging om zoveel mogelijk donateurs te werven voor minimaal 2 euro per jaar. **Dus aarzel niet, wordt donateur !**

De andere uitdaging is om ruim 12 duizend euro bij elkaar te krijgen om voor deze groep (ernstig) meervoudig beperkte kinderen en volwassenen het huifbed rijden te behouden. Als dit u aanspreekt vragen wij om een bedrag over te maken. **Dit kunt u doen** via de website van Stichting Help Bewust. <https://helpbewust.nl/doneren/>

**Deze groep mensen die weinig tot niets kunnen zijn u dankbaar voor uw gave en op hun gezicht de ontspanning te zien, de glimlach te zien is geweldig.**





We make a living by what we get,

But we make a life by what we give.

- Winston Churchill -

Pasen



nieuw leven, nieuw begin

### De volgende keer

#### Kunt u bijdragen verwachten van:

Bernard Grothues: "Faust is een kabbalist"

Jaap Rameijer : "van Annunaki tot Uliminati"

Johan Nienhuis : "de werken van barmhartigheid"

Hans de Boo : vervolg levendige heraldiek

Graag willen wij deze inzendingen aanvullen met uw ideeën, korte verhalen, gedichten, boek-, film- en/of muziekrecensies en andere wereldse, spirituele en/of geestelijke zaken die u bezig houden en die u wilt delen.

Maximaal twee bladzijden en maximaal 4 foto's.

Niet creatief of even geen idee dan is een smakelijk recept een welkom alternatief.

Stuur uw bijdrage per email naar:

[info@saintlazarus.nl](mailto:info@saintlazarus.nl)

Samen komen is een begin;  
Samen blijven is vooruitgang;  
Samenwerken is succes

Henry Ford

### Privacy

Voor alle foto's gebruikt in dit magazine is toestemming verkregen voor openbare publicatie en/of zijn vrij van rechten.

